

Hallo

Mag ik mij even voorstellen

Maddie Potappel 54 jaar

Borst kanker.

Op 12 feb 2006 heb ik bij mezelf een knobbel in mijn borst ontdekt. Het was borst kanker en in een week moest ik kiezen of een borstbesparende operatie of een amputatie.

Je wereld staat op zijn kop en er gaat heel veel door je heen.

Het nieuws vertellen aan man en kind en verdere familie vond ik het aller zwaarste.

Op 15 maart ben ik een borst afgezet, want dat leek me het beste omdat je dan ook kans hebt dat je geen chemo kunnen moet.

De operatie is goed verlopen, alleen daalde 's avonds mijn bloeddruk nagenoeg en ik had het heel koud.

Ongeveer een week later wist ik dat het niet uitgezaaid was

Dat was groot feest, want ik had geen chemo nodig.

Lange tijd na de operatie heb ik mij heel moe gevoeld.

Elke keer kon ik even iets doen en daarna moest ik weer uitrusten. Dat was voor mij moeilijk te accepteren en ik

hlaagde er over bij de huisarts en bij de specialist in het ziekenhuis.

Ook op de niamacave poli konden ze mij niet verder helpen.

De artsen zeggen dat je er mee moet leven leven en dat het bij

borst kanker hoort. Bij sommige vrouwen gaat het nog over bij anderen niet. Ik dacht moet ik nu al gaan leven als een Oma van

70 jaar?

Omdat mijn man naar Andre Verhoeven ging ben ik maar eens mee gegaan. Daar ging een wereld voor mij open en na een paar keer voelde ik me al veel beter. Daar ben ik heel blij mee en ik kan het iedereen aanraden. Het is het proberen waard.